

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Για άλλη μια φορά το φετινό καλοκαίρι η Πατρίδα μας παραδόθηκε στην καταστρεπτική μανία και δράση των δασικών πυρκαγιών. Πετύχαμε μάλιστα, το πρώτο μισό του Αυγούστου, ένα Βλέμμερό και προσβλητικό για τη χώρα μας ρεκόρ, σε αριθμό πυρκαγιών και καμένη έκταση.

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγυρο. Εδώ και δύο 10ετίες περίπου κάθε καλοκαίρι ζούμε κάτω από τον εφάπτη των δασικών πυρκαγιών. Τα γεγονότα αναμένονται και επαναλαμβάνονται πανομοιότυπα κάθε χρόνο με μια μικρότερη ή μεγαλύτερη διακύμανση μόνον ως προς τον αριθμό των περιστροφών και το μέγεθος της έκτασης που οι πυρκαγιές καταστρέφουν.

Μ' αυτό το δεδομένο είναι ασυγχώρητη η επιπλούτητα και προσχειρότητα με την οποία η Κυβέρνηση και ειδικότερα η πολιτική πηγεία του Υπουργείου Γεωργίας αντιμετωπίζουν το σοβαρό ζήτημα των δασικών πυρκαγιών.

Ποιός αλλιώς δε θυμάται το από 25-5-1992 Δελτίο Τύπου του γραφείου του Υπουργού Γεωργίας με το οποίο σαν «πρωτοφανή» μέτρα κατά των πυρκαγιών ανακοινώθηκαν: η διασπορά των βάσεων των αεροσκοφών PZL, η απόβαση δύο αεροσκοφών Canadair στη Θεσσαλονίκη, η παραλαβή και διάθεση στα δασοργεία 60 πυροσβεστικών σχημάτων, πρόσληψη 500 υπαλλήλων όλων των κλάδων (το καλοκαίρι πέρασε και η πρόσληψη ακύρων δεν έχει πραγματοποιηθεί) και τέλος η απαγόρευση των αδειών των δασικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του καλοκαΐρου.

Και ποιός δε θυμάται τις διαβεβαιώσεις του Γενικού Γραμματέα δασών, που πραγματικά βαρεθήκαμεν να διαβάσουμε και ν' ακούμε στις εφημερίδες, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στα τηλεοπτικά κανάλια, για τη δήθεν καλύτερη μέχρι τώρα προστομασία των Υπερεργών του Υπουργείου Γεωργίας, της μοίρας των αεροσκοφών και του επισκευαστικού τμήματος τους, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών;

Βέβαια εμείς που ζούμε, χρόνια τώρα, τα γεγονότα και τα προβλήματα από κοντά γνωρίζαμε εκ των προ-

τέρων και το επισημάνωμε σε κάθε ευκαιρία είτε με δελτίο Τύπου, είτε με συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε και σε συναντήσεις με τον Γεν. Γραμματέα δασών, ότι αναστοιχία δεν παίρνεται κανένα νέο μέτρο και εν πάσῃ περιπτώσει αυτά που ανακοινώνονται είναι ανεπαρκέστατα για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Και διατυπώσας δεν διαφεύσθηκαμε. Οι φόβοι μας, δούλοι και αυτό είναι επώδυνα, επιβεβαιώθηκαν με το παραπάνω.

Αποδείχθηκε περίτραπα ότι ο αριθμός των πυροσβεστικών αυτοκινήτων είναι πολύ μικρός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες, ενώ ο λοιπός μηχανικός εξοπλισμός για επίγεια επέμβαση είναι σχεδόν ανύπαρκτος.

Σε όλες τις φωτιές διαπιστώθηκε ότι τα δάση μας στέρουνται έργων υποδομής πυροπροστασίας και ειναιπρέπτησης των επιγείων δυνάμεων καταστολής.

Τα οργανικά κενά των Υπερεργών δηλαδή άλλες έφεδολημάν και άλλων δασικών υπαλλήλων δημιούργησαν σεβαρά προβλήματα στην αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ αποδείχθηκε και πάλι η ανεπάρκεια και η οδυνώσα των εποχικών οδηγών και δασοπυροσβεστών για ανταποκρίσιμον στις απαιτήσεις καταστολής των πυρκαγιών.

Η πολυδιαφημισμένη από τον Γενικό Γραμματέα δασών αιχμήστη της εποχερευτικής ικανότητας των πυροσβεστικών αεροσκοφών ήταν μόνο φραστή! Η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική. Τις κρίσιμες πημέρες του Αυγούστου από τα συνολικά 13 Canadair τη μία μέρα ήταν σε επιχειρησιακή εποικόπτηση μόνο 4, την επόμενη 3 και την τρίτη 2 αεροσκάφη.

Και ο' όλα αυτά ήρθαν να ε., πατεύονται και οι αρντικές παρεμβάσεις Νομαρχών, Ζερνικτικών Αξιωματούχων και κομματικών παραγόντων, όπου ο καθένας αποτίθεσε για την περιοχή αρμοδιότητάς του ή τον τόπο καταγωγής του, αν ήταν δυνατό, τη χορήγηση όλων των διατιθέμενων μέσων, ενώ από την άλλη μεριά η συνεχής παρουσία των Νομαρχών στους τό-

πους της φωτιάς και οι παρεμβάσεις του στην καταστολή των πυρκαγιών αποδείχθηκε από περιττή ως αρντική και επιζύμια.

Αυτή είναι η μία, η πρακτική όψη του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Η άλλη έχει σχέση με τον αριθμό, το χρόνο, τον τόπο και τη συχνότητα στον ίδιο πόλο εκδήλωσης των πυρκαγιών. Η ανάλυση των στοιχείων δεν αφήνει σχεδόν καμία αμφιβολία για το ότι πολλές απ' αυτές είναι έργο εμπρηστών και επιδόξιμων καταπατητών.

Και εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα: Ποιά είναι η ευθύνη και πόσο ενθαρρύνουν τους εμπρηστές και επιδόξιμους καταπατητές οι εξαγγελίες υφυπουργούς της Κυβερνήσης για νομιμοποίηση όλων των αυθαίρετων; Ποιά είναι η ευθύνη του Υπουργού Γεωργίας και του Γενικού Γραμματέα δασών οι οποίοι ταυτόχρονα και μέσα στα καλοκαίρι εξαγγέλλουν την κατάρτιση νομοσχεδίου, του οποίου τις καταστροφικές για τα δάση γενικές κατευθυντήσεις ανέλινε σε όλους σχεδόν τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και με συνεντεύξεις σε εφημερίδες ο Γενικός Γραμματέας δασών; Και ποιά είναι η ευθύνη τους, όταν το γενικό πνεύμα του κειμένου του Νομοσχεδίου, που άπτε κυκλοφόρησε και περιήλθε στα χέρια δημοσιογράφων, υπερεργών παραγόντων και συνδικαλιστικών φορέων, είναι η νομιμοποίηση όλων των μέχρι τώρα παρανόμων ενεργειών σε βάρος των δασών;

Οι απαντήσεις είναι αυτονότερες και βέβαια η αναδίπλωση του Γενικού Γραμματέα δασών ύστερα από την άφρο διαταραχή και τις έντονες δικές μας καταγγελίες, που δηλώνει ότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι είναι μόνο μια παραπλανητική τακτική, που σπάχειει αφ' ενός στη διασκεδαστική παρανόμωσην και αφ' ετέρου στον αφνιδιασμό μας.

Ας καταλάβουν λοιπόν όλοι, Υπουργοί, Γενικοί Γραμματέες ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι κοινωνικό αγαθό που ανήκει σ' οι άλλοι τον Ελληνικό λαό και δε δικαιούται κανένας με νομοθετικές ρυθμίσεις να δικαιώνει τους οποιουδήποτε παραβάτες και να ανοίγει το δρόμο για την τέλεση παραπέρα παρανομιών σε βάρος τους.